

Er is iets wat een moeder heeft
en wat geen mens op aarde
aan goedheid ooit vergaarde ;
een licht dat in haar ogen leeft
en 't moederhart dat altijd geeft.



Tot blijvende gedachtenis aan

MEVROUW

Yvonne VAN MOORLEGHEM

weduwe van de Heer Charles VANDE WALLE

geboren te Etikhove op 8 juli 1903 en godvruchtig
overleden te Maarkedal op 15 oktober 1996,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



De Heer heeft onze dierbare overledene geze-
gend met een schone ouderdom en met de beste
zorgen die zij van haar familieleden en verplegend
personeel in het rusthuis mocht ontvangen.

Als ware rechtvaardige heeft zij geleefd in het
geloof, onberispelijk wandelend in Gods geboden.
Vandaag zijn wij bedroefd om haar heengaan, maar
willen wij ook tenvolle dankbaar zijn. Dankbaar voor
het vele goede, mooie en waardevolle dat zij voor
ons heeft opgebouwd. Met de inzet van al haar ta-
lenten heeft zij zich ingespannen om ons een hoop-
volle toekomst te bezorgen.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, uw geluk was mijn enige zorg. Wees
nu verder een steun voor elkaar en vergeet mij niet in
uw gebed. Ik dank u voor de genegenheid die gij mij
steeds betoond hebt. God zegene en beware u allen.

Beste familieleden en vrienden, van harte dank
voor uw sympathie en uw vriendschap. Bidt voor mijn
zielerust als een laatste blijk van vriendschap.

Heer en Mevrouw Marcel VANDE WALLE-LAMON,
Heer en Mevrouw Robert VANDE WALLE-DE CRÉ,
Heer en Mevrouw Norbert VANDE WALLE-
VANDENHEULE, *haar kinderen;*

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families VAN MOORLEGHEM-ANTROP en
VANDE WALLE-DE MIL,

danken U voor uw gebed en uw medeleven.

WIJ
DENKEN
IN DANK
AAN U
TERUG

